

U hebt zeker gehoord over de humanitaire ramp van de Rohingyas in Bangladesh en Myanmar

Wij werden er mee geconfronteerd toen we dit najaar in Ramu-Ramkot waren. Rohingyas overspoelen het gebied. De vluchtelingenkampen liggen op een half uur rijden van onze school. Bengalese militairen hebben een klaslokaal in onze school aangeslagen om o.a. hun wapens op te bergen.

Tussen eind augustus en eind november steken 630.000 Rohingyas de grens over. Een ware volksverhuizing is hier aan de gang. Zij vervoegen de 300.000 Rohingyas die al in Bangladesh verblijven.

We zien hier de rampzalige gevolgen van de massale vluchtelingenstroom. Er worden bossen gekapt om met stokken en plastic een onderdak te bouwen. Bij grote regenbuien dreigen grondverzakkingen. Er is een tekort aan zuiver water, sanitair en - met de winter in zicht - aan warme kleren. Er dreigen epidemieën (tyfus, cholera, difterie, bronchitis, enz.). Inderhaast zijn 35 vroedvrouwen 'opgeleid' om de talrijke geboortes te begeleiden.

Eén derde van de vluchtelingen zijn kinderen. Zij gaan niet naar school en moeten op zoek naar voedsel. De prijzen van levensmiddelen swingen de pan uit. Mensensmokkelaars willen – onder het mom van een job aanbod - vooral jonge meisjes voor prostitutie lokken, enz.

We willen met onze school helpen. Mogen we met deze eindejaarsfeesten ook op uw bijdrage rekenen ?

Hartelijk dank,

Lut Adriaensens, voorzitter
Hugo Van Droogenbroeck, secretaris
E I B



Een humanitaire ramp.

Rohingyas zijn Bengaals sprekende moslims. In de 19^{de} eeuw werden ze door de Britse kolonisten als goedkope arbeidskrachten naar het huidige boeddhistische Myanmar verhuisd.

Ze hebben er echter geen burgerrechten. Ze worden uitgesloten van staatsambten, hebben beperkte

bewegingsvrijheid, mogen niet trouwen met Boeddhisten, worden achtergesteld in onderwijs en gezondheidszorg, enz.



Met de regelmaat van een klok geven kleine conflicten tussen de religieuze en etnische groepen in Myanmar aanleiding tot repressie, vernederingen en discriminatie. Telkens vluchten Rohingya's naar de buurlanden en vooral naar Bangladesh, waar ze niet als vluchteling erkend worden en er o.a. geen onderwijs genieten, geen beroep mogen leren en uitoefenen.

Maar er groeit steeds meer verzet. Op 25 augustus van dit jaar breken er opnieuw gevechten uit tussen Rohingya jongeren en het Birmees leger. De hele Rohingya-minderheid moet het ontgelden: grootscheepse razzia's, vernielen en platbranden van dorpen, moorden en verkrachtingen, uitdrijvingen naar Bangladesh.



Voor Myanmar zijn de Rohingya's "Bengalen" en geen Birmezen. Het wil ze slechts met mondjesmaat terugnemen. Myanmar is de speelbal geworden van de grootmachten. De Verenigde Naties spreken wel van "ethnische zuivering" maar leggen Myanmar geen dwangmaatregelen op.

Strategische en economische belangen zijn oorzaak dat een volk de duimen moet leggen en geen civiele rechten kan krijgen.

Een bewogen tijd met opeenvolgende rampzalige toestanden...

Hoeveel meer ellende kan een arme bevolking nog (ver)dragen?

Huisbezoeken bij families van onze leerlingen

Shathi, een leerlinge van klas 4 was op school afwezig wegens ziekte. We zochten haar op. Ze heeft geen vader meer en de moeder heeft geen regelmatig inkomen. Zij leven op wat meel en eieren. Het meisje is serieus ondervoed. In aangrenzende stulpen wonen nog een vijftal gezinnen, allemaal familie van elkaar. We praten met hen om hun maaltijden onder mekaar te delen en geven extra vitaminen voor moeder en dochter.



In de buurt van de moskee bezoeken we enkele moslimgezinnen met kinderen in onze school. Jemi, een leerlinge van klas 6 is al gedurende een tiental dagen afwezig. Ze heeft geen ouders meer en wordt opgevoed door een tante met een zoon en dochter. Jemi ligt totaal uitgeput in bed. In de periode van de overstromingen (juli) werd ze door tyfus getroffen, maar herstelde.

Nu is ze echter weer verzwakt. Tante kan haar de juiste verzorging niet geven. We stellen voor met Jemi naar het ziekenhuis te gaan. Tante is er eerst niet voor te vinden. De gebedsgenezer zal het wel behandelen.

We kunnen haar uiteindelijk toch overtuigen en Jemi wordt voor observatie opgenomen in het ziekenhuis in Cox's Bazar, maar zonder echt resultaat.

Na een paar dagen terug op school, verzwakt ze weer. Rita, onze home-verpleegster stuurt haar naar een ander ziekenhuis in Ramu. Daar stellen ze klierkoorts vast als gevolg van aanhoudende verzwakking door de onverzorgde tyfus. Jemi krijgt de aangepaste medicatie en geneest vrij vlug. Ze brengt enkele olijven mee om ons te bedanken.



Maak uw gift of permanente opdracht over op rekeningnummer
BE69-4100-6555-8178 van
Education International Belgium VZW - Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen.
e-mail: secretariaat@education-international.be
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie vindt u op www.education-international.be

Externe meisjes op bezoek

Tot de leeftijd van 16 jaar verblijven kinderen in het tehuis verbonden aan onze school. Zij die dan nog verder studeren krijgen een EIB-beurs.

Eind september hadden we met tien van deze studenten een gesprek over hun behoeften en verdere studies.

Alo, Bristi en Urmila namen deel aan het eindexamen secundair onderwijs,

dat door de overheid wordt georganiseerd. Zij faalden elk voor één vak en moeten een jaar wachten op herkansing. In de regel moeten ze dat jaar zelf financieel overbruggen. Het gaat hier echter om drie meisjes uit zeer arme gezinnen maar die wel hun best doen. Dank zei uw steun kunnen we deze drie meisjes nu wel verder een leefgeld geven om dit jaar te overbruggen. Waarvoor dank.



Steuninitiatieven van hier



Op 19 november organiseerde de dansschool Pivolté van Brasschaat hun jaarlijkse dansmarathon (8 uur met 8 groepen) waarmee ze onze projecten steunen. Dit jaar bracht dit 2.756 euro op. (Foto: Jan Brys)

Op vrijdag 1 december organiseerde onze Gentse steungroep 'BhaloBangla' optredens van Innertide, de Rappe Kerels en Jolindsy Decadency. Met de opbrengst van dit concert zullen o.a. karate-matten aangekocht worden voor ons tehuis.



Op 20 september werden we ontvangen in Rotselaar door de organisatie 'For a better life' om onze projecten voor te stellen en 1.500 euro steun in ontvangst te nemen. Simpathisanten hadden EIB voorgedragen bij dit fonds.

Hartelijk dank voor de noodzakelijke steun.

Helpt u ook mee met uw bijdrage ?